

בסלון עם הטוב המוחלט

חסידים אומות
העולם



דיון

חמש שאלות שאנחנו ממליצים להציף בסלון.

1. מה מניע אדם לעזור לאחר, גם כשהוא מסכן את עצמו?
2. האם ככל שהמצב חמור יותר מעשי החסד גדולים יותר?
3. האם מדינת ישראל עושה מספיק כדי להוקיר את מעשיהם של חסידים אומות העולם?
4. מה אתם הייתם עושים אל מול דילמה כזו?
5. האם לנו, כעם שחוה את השואה, יש חובה לגלות יותר אלטרואיזם?



עדות

אלה שהצילו אותי – סיפורו של יהושע שוחט



אלקה בורנשטיין – האחות הגרמנייה



חלק אומנותי-שיתופי

מתארו לכם - שלמה ארצי
מילה טובה- יהודית רביץ
אור גדול - אמיר דדון



ברוכים הבאים.
כמה טוב שאתם איתנו - ממשיכים את המסורת הישראלית החדשה של יום השואה בסלון הפרטי או הדיגיטלי. זוכרים בכל מצב.

המערך הזה מבקש להציג את גבורתם של חסידים אומות העולם ולהצביע על האלטרואיזם יוצא הדופן של מעשיהם. הכנו עבורכם גם קטעים אומנותיים העוסקים באנשים שבחרו בטוב, גם בניגוד לאינטרס הישיר שלהם, ונציע לכם לדון בשאלה מה מוביל אדם לעשות טוב גם כשיש סיכוי שיורע לו ומה עלינו, כחברה וכיחידים, ללמוד ממעשיהם.

קטע קריאה: חסידים האומות / חיים חפר

אני שומע את הכינוי "חסידים האומות", ואני מנסה
אני מנסה לחשוב על האנשים שנתנו לי מסתור ומחסה
אני מנסה לחשוב ושומע ושואל: לו הייתי במקומם
מה הייתי עושה?
אם אני, בתוך אוקיינוס של שנאה, מול עולם מתמוטט ובווער
אם אני הייתי נותן מסתור לבן עם אחר?